

It was a jungle out there!

Geschreven door Jeroen

donderdag, 22 januari 2009 00:35 - Laatst aangepast donderdag, 22 januari 2009 01:49

Het was wel even schakelen toen we hier in Borneo aankwamen. Na het lezen van 'Naar het Hart van Borneo', een boek over een expeditietocht naar de witte neushoorn, heb je toch een romantisch beeld van ongerepte jungle en traditionele dorpjes waar hele families wonen in 'longhouses'. Het straatbeeld wat wij na Phnom Penh, Vientiane en Hanoi verwachten van een Aziatische stad is dat van straten vol toeterende motoren met af en toe een nog harder toeterende auto. Die motoren zijn hier inmiddels allemaal vervangen door auto's, waardoor je zelfs in een stad als KK files krijgt. En een claxon heb ik nog niet gehoord, hoogstens van een auto-alarm dat afgaat. Extra goed uitkijken bij het oversteken, want Maleisie is een voormalig Britse kolonie en ze rijden hier dus links.

De bevolking is een interessante mix van Chinezen, Indiërs en Maleisiërs, die naar het aanziet vredig samenleven. Iedereen spreekt redelijk tot goed Engels, zelfs de taxichauffeur. Dat was in Shanghai wel anders en zou het reizen een stuk makkelijker moeten maken. Ware het niet dat alles in 'all-in-packages' wordt verkocht. Het eiland is bezaaid met resorts en die zijn in handen van een beperkt aantal grote spelers, die overigens ook de plantages en olievoorraden bezitten. Daardoor is het niet makkelijk op eigen gelegenheid te reizen. Het openbaar vervoer sluit gewoon niet goed aan op de toeristische bestemmingen. Terwijl wij zo gewend zijn in een bus te stappen en ter plekke een slaapplek te regelen. Uit de 'FREE Weekly Coffee News' heb ik begrepen: "The difference between adventure and disaster is preparation" en inderdaad, met een beetje voorbereiding en soms wat geluk of geduld is het ons toch gelukt overal op eigen gelegenheid te komen. En die jungle?

Nou daar is heel weinig van over! Eens konden de orang utangs zonder de grond te raken van de ene kant van het eiland naar het andere eiland klauteren. Wij zijn per bus meer dan 500 km van de ene kant van het eiland naar de andere kant gereisd, van KK naar Semporna, en je ziet alleen maar palmolie plantages. Gelukkig zijn er nog een paar beschermde natuurgebieden, o.a. de oevers van de Kinabatangan rivier en Danum Valley www.borneoforestheritage.org.my/Danum/location.htm

. Daar hebben we net 2 nachten doorgebracht, 60 km de jungle in. Als 'keen naturalist' werden we in het Research Field Centre toegelaten tussen de hardcore biologen uit Alaska. Schitterend natuurlijk, midden in een van de weinig stukjes nog overgebleven 'primary forest' ter wereld. Onze derde, van de nog maar 15.000 in het wild levende orang utangs, gezien. Helaas, ondanks 2 'nightdrives', geen van de nog 300 op onze wereld in leven zijnde Sumatraanse neushoorns

www.sosrhino.org

gespot. Maar wel een vliegende eekhoorn. Wat kunnen die ver springen! De bloedzuigers hebben we we redelijk van ons af weten te houden. Desondanks bewaar ik een ander stukje ongerepte natuur, het Maliau Basin

www.borneoforestheritage.org.my/maliau/arial.htm

, maar voor een volgende keer.

It was a jungle out there!

Geschreven door Jeroen

donderdag, 22 januari 2009 00:35 - Laatst aangepast donderdag, 22 januari 2009 01:49

Inmiddels zijn we weer, per vliegtuig, terug in de grote stad KK. We hadden even geen zin meer om 8 uur opgekropt in een afthanse bus te zitten en het vliegtuig stond letterlijk op ons te wachten toen we terug kwamen van Danum Valley. Hele relaxte reis en ook wel relaxt dat er in ons hotel hier geen mieren uit de douchekop komen en je op straat niet continu hoeft op te letten of bloedzuigers meeliften. Als het goed is hebben we morgen weer een aantal extra stempels in ons paspoort en is ons Indonesische visum gerelegd. Zondag vliegen we dan via KL (Kuala Lumpur) naar Bali om, als het mogelijk is, per (zeil)boot de reis naar het weeshuis op Sumba voort te zetten. Hebben we nu mooi even een paar dagen de tijd om bij te komen van onze jungle avonturen en onze bruiloft te plannen